

Nieuwsbrief augustus 2024



Watersportvereniging Schiphol

Beste leden,

In juli begon ik met 'Het kan verkeren'... het weer etc is helaas niet veel veranderd. Gelukkig was mijn vaart over de Friese wateren weer een succes. Nu we het over succes hebben, zijn jullie klaar voor de gebruikelijke najaarsklusdag op de haven? Met 'veel handen maken licht werk' wordt die dag zeker ook een succes! Ja het is onvermijdelijk dat op enig moment het winterprogramma in werking treedt.

Als HC a/i mag ik de honneurs waarnemen en nodig jullie graag uit op 28 september om met elkaar de haven gereed te maken voor de winter(activiteiten). Meer informatie tref je verder in deze nieuwsbrief! Tot dan zeg ik maar.

Weet je nog? Vorige keer vroeg ik aandacht voor de ad interim portefeuilleverdeling Havencommissaris (HC) binnen het bestuur.

HC = Carel de Bruijn; hellingteam = Paul Bentlage; HTC = Rik Hofman; havenmeesters = Paul Gijlstra; ligplaatscoördinatie = Hans Schreuder; barbekeer = Paul Gijlstra - Gert Jan van Hilten (en Carel).

Velen helpen ons hierbij en een enkeling heeft er wat moeite mee. Heb jij vragen, suggesties of een kritische noot? Contact ons dan direct en je weet snel hoe de helmstok in het roer zit (...)

Paul Bentlage wordt door Hans Schreuder bij de hellingplanning geassisteerd en ziet graag nog iemand die hem in de uitvoering als secondant wil bijstaan, ben jij dat?

Tot slot, wil je deel uitmaken van een zeer betrokken en enthousiast bestuursteam en mede sturing geven aan onze vereniging? Neem dan even contact met een van ons op!

Goede vaart en tot ziens op onze haven!
Carel, voorzitter@wvschiphol.nl



Van de bestuurstafel

Ook het bestuur heeft vakantie gehad. De reguliere vergadering op de 2e woensdag van de maand was verplaatst naar 28 augustus. De volgende vergadering zal gewoon op de 2e woensdag van de maand plaatsvinden en in de volgende nieuwsbrief, eind september, zal een kort stukje met de belangrijkste punten worden opgenomen. Heb je vragen aan het bestuur, jullie zijn altijd welkom. De ALV in het najaar staat genoteerd voor **22 november**. Zoals ook vorig jaar, zal deze vergadering schriftelijk worden gehouden. De najaarsklusdag staat gepland op zaterdag **28 september**, verdere mededelingen vind je hieronder, noteer deze datum vast in je agenda en meld je aan!

Willen jullie allen nog denken over de openstaande vacatures:

- Commissaris Bar & Evenement; onder de verantwoordelijkheid van deze commissaris vallen zowel de bar als de evenementen. De bar is gelukkig geborgd door de inzet van Paul Gijlstra, nu tijdelijk operationeel rapporterend aan voorzitter Carel de Bruijn en in financiële afstemming met penningmeester Gert Jan van Hilten.
- Havencommissaris

Rik Hofman, secretaris@wvschiphol.nl



5 september 20:00 uur tot 6 september 06:00 uur haven niet over de weg bereikbaar

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Uiterweg vanaf nummer 242 afgesloten voor autoverkeer. Lopend of per fiets kun je er wel langs. Ook de hulpdiensten kunnen er in geval van calamiteiten langs. Uiteraard mag je alleen parkeren op de toegestane locaties. De volwassenenstructuur is naar 3 september verplaatst. (Voor de bewoners zijn speciale pendeldiensten geregeld.)

Rik Hofman, secretaris@wvschiphol.nl



Zondag 8 september organiseren wij weer de onderlinge wedstrijden!

Het palaver start om 09:00 uur waarna de wedstrijden starten. Er worden 6 verenigingsboten ingezet. De wedstrijden worden gehouden voor de steiger, op de Kleine Poel. De schipper met fokkemaat varen in iedere boot een wedstrijd en zo vele kleine wedstrijden achter elkaar. De naam van de winnaar wordt in de zilveren 'Wieldop' gegraveerd waarna je eeuwige roem geniet. Om je in te schrijven als stuurman/vrouw moet je schipper zijn bij de WVS. Je fokkemaat mag iedereen zijn. Er kunnen maximaal 8 teams mee doen. **Inschrijven voor 5 september**.

De WVS zal koffie/thee verzorgen maar neem wel zelf je eten mee. Aan het einde van de dag is de uitreiking van een prijs en de bar is open voor een drankje. Het streven is om rond 5 uur de uitreiking te doen. Inschrijven via mailadres.ouderlinge.wedstrijden@wvschiphol.nl met vermelding van je naam, telefoon en de naam van je fokkemaat.

Antoinette en Arjen



Zaterdag 28 september: najaarsklusdag

Op deze dag wordt het spreekwoord "Vele handen maken licht werk" eer aan gedaan. We roepen alle leden op om de handen uit de mouwen te komen steken en op te ruimen, schoon te maken, te schilderen en de terreinen en gebouwen opgeruimd de winter te laten ingaan.

Om 10:00 uur beginnen we met koffie en koek. Er is voor iedereen een geschikt werkje. Op het [aanmeldformulier](#) kun je alvast aangeven waar je voorkeur naar uitgaat.

Tussen de middag wordt er voor de lunch gezorgd, en na afloop drinken we gezellig wat in 't Kombuis. Meld je aan op het memobord in 't Kombuis of via [deze link](#).

In verband met de inkoop voor de lunch graag **uiterlijk 26 september aanmelden**.

Rik Hofman en Carel de Bruijn, haven@wvschiphol.nl a.i.



Keuring kraan prima verlopen

Mede dankzij onze enthousiaste vrijwilligers, die bij weer en wind klaarstaan, is de keuring van de kraan door EPMC weer prima verlopen. Dank aan alle toppers! Het najaarsshellingen - zie verder - kan volgens planning worden uitgevoerd.

Carel de Bruijn, voorzitter@wvschiphol.nl



12 oktober - 3 november najaarsshellingen

Op 12 oktober start het onvolprezen hellingteam - dat op zoek is naar versterking! - weer met het veilig op de kant zetten van de schepen van de leden en de vereniging. De eigenaren hebben bericht ontvangen. Hierbij voor alle belangstellenden het schema ([klik hier](#)).

Paul Bentlage, zeilen@wvschiphol.nl
(Neem contact op met Paul als je interesse hebt in het hellingteam.)



De zeilmaakster

Wist je dat er meer synergie tussen de zeilers en drakenboten binnen onze vereniging bestaat dan alleen het gebruik van de haven en haar faciliteiten? Beide maken gebruik maken van zeilen. Zeilers om de wind te vangen, drakenboten om hun boot mee af te dekken. Zeilen hebben periodiek onderhoud nodig. Zo ook het dekzeil van onze drakenboot. Een aantal van de riempjes waarmee we het zeil vast kunnen zetten was losgelaten en het zeil heeft wat gaatjes. Kortom ons dekzeil moest gerepareerd worden. Onze eerste gedachte was: WVS heeft een afdeling zeilen en zeilen gaan ook wel eens stuk. Misschien heeft WVS wel een deal met een zeilmaker waar wij als Blue Dragons ook gebruik van zouden kunnen maken.

Navraag bij het bestuur leerde dat WVS geen afspraken met zeilmakers heeft en ook dat we binnen WVS twee mensen hebben die zeilen kunnen repareren: Marjo Broertjes en Monique Gerrits. Marjo gaf aan dat ze ons wel zou kunnen helpen. Een afspraak was vervolgens snel gemaakt.

Gelukkig bleek voor Marjo het bevestigen van de riempjes een fluitje van een cent. Binnen een half uur waren de riempjes weer aan het zeil bevestigd. Geweldig!! Voor de gaatjes wordt materiaal besteld zodat die op een latere datum kunnen worden gerepareerd.

Marjo dank je wel voor de geweldige service. Mooi dat we elkaar binnen de vereniging op deze manier kunnen helpen.

René de Block, bluedragons@wvschiphol.nl

Nieuwe leden stellen zich voor

Deze rubriek hebben we nieuw leven ingeblazen. Alle nieuwe leden sinds 2023 hebben we gevraagd zich voor te stellen met een tekstje! Een foto. Alle input die we gekregen hebben wordt hier geplaatst. Dank voor jullie bijdrage! En wie nog niet heeft gereageerd: je input wordt met plezier ontvangen!

We heten alle 'nieuwe' leden hartelijk welkom en hopen op nog veel meer reacties. Aan alle 'oude' leden de eer om de 'nieuwelingen' zich thuis te laten voelen bij de WVS.

Marjo Broertjes, info@wvschiphol.nl

Ik ben **Arris Oliemans**, 57 jaar en ik woon in Uithoorn met mijn vrouw en 2 kinderen. Werken doe ik bij de gemeente Amsterdam als product manager data. Ik ben 50 meter van het strand opgegroeid en heb in mijn jeugd veel aan windsurfen gedaan en vaak als fokkenist op catamarans in de trapeze gehangen. Daarna ben ik in Amsterdam gaan wonen en kwam het maar af en toe tot zeilen en surfen. Mike Paul vertelde me over de vereniging en heeft me geïntroduceerd. In juni ben ik met lessen begonnen en ik probeer zoveel mogelijk met de wedstrijden op vrijdagavond mee te doen. Zo leer ik van ervaren zeilers goed de basis en hoop ik begin volgend jaar zover te zijn dat ik zelfstandig kan gaan zeilen. Als vrijwilliger wil ik graag een steentje bijdragen aan het onderhoud van de boten en zo ook daar het nodige over leren.

Tot snel op de vereniging!
Arris Oliemans



Bedankt voor de mail en ik stel me graag voor!
Ik ben **Anna van Berlo** en ik woon in Aalsmeer, in de wijk Nieuw Oosteinde. Ik studeer nu aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en ik doe de studie Medische Natuurwetenschappen.

Wij zijn bij de WVS gekomen via onze burens en hebben er onze houten schakel liggen, sinds 3 jaar nu. Ik ben begonnen met zeilen toen ik 6 was, in een optimist bij de Zeilschool Aalsmeer. Ik heb er daarna gezeild in kielboten en RS Feva's en heb er ook leren windsurfen. Toen ik 10 jaar was ben ik op waterscouting (Radbougroep Amstelveen) begonnen met zeilen in liewevletten en heb daar ook mijn 3 CWO's in behaald.

Daarna ben ik weer teruggegaan naar de zeilschool en heb mijn 12 gehaald. Ondertussen ben ik bezig voor mijn 13 en CWO 4.

Op de WVS kom ik vooral om te zeilen in onze eigen schakel, maar ik heb al een paar keer meegedaan aan een training.

Wat ik zo leuk vind aan de WVS is dat wanneer ik er kom, er altijd wel iemand is en dat ik er altijd een gezellig, interessant of serieus praatje mee kan houden, en ik ben ook meerdere keren zeer gastvrij geholpen.

Ik moet mij nog ontplooiën binnen de WVS en ben heel erg benieuwd naar wat het mij zal brengen!

Met vriendelijke groet,
Anna van Berlo



Hallo WVS leden,

Ik ben **Jasper Deijns** 16 jaar en woon in Alphen aan den Rijn. Ik begin na de vakantie aan mijn nieuwe MBO opleiding handel en ondernemen. Mijn overgrootouders, mijn opa en oma en ook mijn vader komen al jaren op de haven en hebben hier hun boten liggen. Ik doe zelf niet aan watersport, maar doe aan rugby. Wanneer ik wat ouder ben zal ik gaan kijken wat ik eventueel binnen de vereniging kan betekenen als vrijwilliger.

Met vriendelijke groet,
Jasper Deijns

Hallo, via deze weg wil ik mij even voorstellen. Ik ben vorig jaar lid geworden van de WVS. Mijn naam is **Ton Beumer** en ik woon in Amsterdam en ik ben 63 jaar. Als beroep ben ik vliegtuigplaatwerker bij de KLM. Dit houdt in dat ik schades aan het vliegtuig repareer.

Hoe ben ik bij de WVS terechtgekomen? Tijdens mijn werken ik collega Henk Hooftman (ook lid) tegen. We kwamen in gesprek over watersport (zeilen) en dus de WVS. Vroeger had ik al een passie voor watersport, ik was lid van de loodsen en de padvinderij. Daar was ik altijd bezig met zeilen. Daarnaast heb ik heel veel op de surfplank gestaan. Ik hoefde dus niet lang na te denken en besloot mij in te schrijven bij de WVS.

Iedere donderdagavond neem ik deel aan de cursus "instructie volwassenen" om uiteindelijk schipper te worden. Tevens lijkt het mij heel leuk om daarna verder te gaan om uiteindelijk instructeur te worden. Maar dat is voor de toekomst.

Onlangs heb ik mijn vaarbewijs deel 1 gehaald en mijn CWO1 voor de kajuitzeilboot bij Amorgos in Almere. Vorig jaar heb ik ook geholpen in het hellingteam, boten eruit halen en aan het begin van het vaarseizoen de bootjes er weer in laten. Dat waren gezellige, drukke dagen.

Tot zover iets over mij. Groeten, Ton



Wij zijn **Marjolein Leppink en Jasper Oudshoorn**, getrouwd, 2 kinderen (15 en 18 jaar inmiddels) en wonen in het prachtige Leiden. Marjolein is Purser bij de KLM, ik ben mede-eigenaar van een IT-bedrijfje in de kantoor automatisering en begeleid interim grote IT-projecten en verandertacten.



Eigenlijk zijn we beiden vanaf onze geboorte opgegroeid met watersport. Marjolein komt uit een gezin waar elk vrij uur gevaren werd op een zeilboot die telkens een maatje groter werd. Ikzelf leerde lopen op de boot van mijn opa en oma ging vele zomervakanties met hen mee richting IJsselmeer en Friesland en had vanaf de 'brugklas' samen met mijn broer een open zeilboot op de Rotterdammeren, dichtbij Rotterdam.

Toen Marjolein en ik elkaar leerde kennen kwamen we er al snel achter dat we een gezamenlijke hobby hebben: Zeilen, op het water zijn. Al snel ging ik mee met hun familie op vakantie en met zeilwedstrijden op IJsselmeer en Noordzee en hadden we in no-time onze eigen zeilboot, een kwarttonner, een Eygthene 24. Na onze bruiloft was er al snel een eerste kleine opkomst en kregen we de mogelijkheid om de 'oude' boot van haar ouders over te nemen en op te knappen. Deze hebben we tot 2019 in bezit gehad en heeft bijna de hele periode in Enkhuizen gelegen. Hier vandaan hebben we vele tochten en vakanties gemaakt op IJsselmeer en Waddenzee. De kinderen gingen minder en minder mee door school en hockey en de boot werd te weinig gebruikt. We zijn toen omgeschakeld naar een sloepje in Leiden en lieten het zeilen even voor wat het was.

Daarnaast roei ik inmiddels ook wat jaren, zowel in doelsloepen/prachtige wedstrijden zoals de Harlingen-Terschelling Roeirace en de Muiden-Pampuis-Muiden), in een C4 als in een coxal-4.

Vorig jaar begon het zeilverluis toch weer op te spelen en hebben we onze Beneteau Oceanis 300 gekocht in mei. Marjolein was al wat jaren 'slapend' lid, en de stap was snel gemaakt om actief te worden en onze boot bij 'de vereniging' neer te leggen. En wat een goede keuze is dat geweest. De 'landing' in juni was een warm bad. We werden overal mee geholpen en iedereen was nieuwsgierig naar ons, en wij natuurlijk ook naar iedereen. In het najaar heb ik meegeholpen met de klusdag en heb een vloeiende helling ronde uit- en in meegemaakt waar ik wederom ervaarde hoe iedereen als vrijwilliger zich inzet op het prachtige terrein en dit is de vereniging.

Onze vrijwilligers/leden-inzet zijn de komende periode verder invullen voor de vereniging om zo ons steentje bij te brengen. Zo zal ik blijven meedraaien met de klusdagen en ben ik uiteraard beschikbaar voor zaken rondom IT die wellicht geregeld moeten worden. Omdat ik best wat technische affiniteit heb kan je me altijd vragen om even mee te kijken bij elektrische problemen e.d. Marjolein is goed in faciliteren en organiseren, dat komt ook zeker wel ergens van pas :-)

En een vereniging is natuurlijk ook een sociaal honk, dus we zullen wat festiviteiten bij halven maar kom vooral ook even een bak koffie of borrel halen als we aan boord zijn, we zijn levensgenieters en delen dat graag :-)